



Παγκόσμια Ημέρα
Παιδικού Βιβλίου



Σήμερα παιδιά σε όλη τη γη

γιορτάζουν οι φίλοι σας, **τα βιβλία.**

Δεν είναι τυχαία η ημέρα αυτή που ορίστηκε η γιορτή τους.

Στις 2 Απριλίου του 1805 γεννήθηκε στη **Δανία** ένας μεγάλος παραμυθάς,

ο **Χάνς Κρίστιαν Άντερσεν.**

Πρέπει να ξέρετε πως πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια μιας και ο τσαγκάρης πατέρας του με μεγάλο κόπο συντηρούσε τη φτωχή οικογένεια.

Τον μικρό όμως **Χάνς** δεν τον στενοχωρούσε τίποτε

γιατί με το μυαλό του έπλαθε

συνεχώς ιστορίες,

που **δραπέτευε** στον κόσμο τους

και ζούσε εκεί παραμυθένια.

Η μεγάλη **γιορτή του Παιδικού Βιβλίου**,
μας βρίσκει σήμερα να ζούμε
κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες
λόγω μιας **πανδημίας** που άλλαξε τη ζωή μας.

Είναι μια **παράξενη**,
πρωτόγνωρη εμπειρία παιδιά
που θα τη θυμόμαστε σε όλη σας τη ζωή.
Σύνθημά της είναι η φράση

«**Μένουμε σπίτι**».



-Φυλακισμένοι; Θα αναρωτηθήκατε σίγουρα και θα σκοτεινιάσει το γελαστό μουτράκι σας.

-Ας το δούμε κάπως αλλιώς, θα σας έλεγα εγώ.



Γιατί από εδώ ξεκινά μια **μεγάλη περιπέτεια**.

Το ξέρετε πως μόνο οι **φυλακισμένοι** μπορούν να δραπετεύουν;

-Να δραπετεύουν; Θα αναρωτηθείτε.

-Ναι, και ο τρόπος είναι απλός. Δεν χρειάζονται ούτε σύνεργα (λίμες, τροχοί, καλέμια),

ούτε κόπος (σκαφαλώματα σε σεντόνια γεμάτα κόμπους, πηδήματα και άλματα),

ούτε τσιλιαδόροι

και




συνθήματα.





Χρειάζεται μόνο ένα αναπαυτικό μαξιλάρι
ή ένα μαλακό πουφ
κι ένα βιβλίο στο χέρι.

Κι αμέσως θα δραπετεύσετε σε
όποιο τόπο ποθεί η ψυχή σας.

Σε εξωτικά νησιά, σε ψηλά βουνά, σε ατέλειωτες πεδιάδες.
Σε σπίτια φτωχικά, σε πύργους με βασιλοπούλες, σε
κάστρα με γενναίους πολεμιστές,
που μπορεί άθελά σας να ταυτιστείτε μαζί τους!
Ιππεύοντας άλογο ή γαϊδουράκι, δράκοντα ή βροντόσαυρο.
Ταξιδεύοντας με βάρκα ή κρουαζιερόπλοιο, αυτοκίνητο ή
άμαξα, αεροπλάνο ή υποβρύχιο.
Κι όλα αυτά να γίνονται καλοκαίρι ή χειμώνα,
Χριστούγεννα ή Πάσχα, 
άνοιξη ή φθινόπωρο.
Παρέα με φίλους που σας κάνουν να γελάτε
ή που σας κάνουν να συγκινείστε
και γιατί όχι να κλαίτε.





Υπέροχοι, γενναίοι δραπέτες μου.

Τώρα ξέρετε πως καμία φυλακή δεν μπορεί να φυλακίσει
τον νου.

Δραπετεύστε μέσα από τις ιστορίες των βιβλίων

όπως ακριβώς έκανε και ο μικρός
Χάνς Κρίστιαν Άντερσεν
και ζήστε πραγματικά ελεύθεροι.

Με αγάπη
Ιακώβου Άννα

